

Reflectieverslag

Het proces van mijn seminar is met pieken en dalen verlopen.

De eerste problemen ontstonden rond het onderwerp kiezen. Ik was geobsedeerd met een onderwerp zoeken dat ik kon verbinden met UX, wat maakte dat ik de focus verloor op wat ik echt interessant vond. Nu moet ik ook toegeven dat ik vrijwel alles interessant vind, alles wil weten en vaak teveel wil wat mij enorm wispelturig maakt en ietwat impulsief. Zo had ik door middel van veel lezen, praten met anderen en Madris eindelijk mijn onderwerp vastgesteld: de cyborg. Enorm veel interessante artikelen en onderzoeken gelezen, docu's bekeken, begonnen aan de serie Black Mirror en een boek van Jos de Mul onder de loep genomen. Liep ik tegen het volgende probleem aan: de hoofdvraag en deelvragen vaststellen. Door de overload aan informatie en de blokkade in mijn hoofd hoe ik cyborgs aan UX kon verbinden, werd ik naar een nieuw onderwerp getrokken. De Cyberjihad, iets wat mij enorm intrigeert en hier heb ik mij twee volle dagen volledig op gestort, tot aan het volgende college. Hier wees Madris mij erop dat ik niet van onderwerp moest wisselen, dat ik door moest zetten. Lastig om iets los te laten maar achteraf ontzettend tevreden met deze keuze. Ik heb uiteindelijk samen met Madris besloten gewoon te beginnen met schrijven, UX los te laten, focussen op wat mij interesseert. Daarbij het vaststellen van de hoofdvraag en deelvragen nog open houden; een oplossing die goed werkte. Uiteindelijk is het me gelukt deze vast te stellen wat nog erg moeilijk was met de overdosis aan informatie, en mijn persoonlijkheid die het heel lastig vindt om keuzes te maken. Zo ben ik mezelf keer op keer tegengekomen in dit proces: keuzes maken en het laten vallen van geschreven stukken of bevindingen die ik 'oh zo graag' wilde delen. Daarbij heeft feedback me door dit proces ook erg geholpen om weer nieuwe inzichten te krijgen. Wel heb ik enigszins onderschat hoe ontzettend veel leeswerk het is, maar doordat het onderwerp me zo intrigeerde had ik hier geen enkele moeite mee. Wel viel het ontleden van bijvoorbeeld "A Cyborg Manifest", of het doorgronden van sommige onderzoeken me tegen. Erg lastig, met name hoe je dit aanpakt; wel zeker iets waar ik weer veel van geleerd heb. Ik ben mezelf tijdens de documentatie ook weer keihard tegen gekomen. Ondanks dat ik al meer had weggelaten dan ik wilde had ik alsnog het dubbele aantal woorden en dit inkorten is ontzettend lastig. Zo'n onderzoek gaat toch als je kindje voelen, voor mijn gevoel kan ik er onderhand een boek over schrijven. Wel interessant hoe je door middel van zo'n onderzoek een sterke mening over het onderwerp vormt.

Al met al een erg leuk en leerzaam proces, en tevreden over het eindresultaat. Wat ik mee ga nemen is eerder knopen doorhakken, hoe ik een grip moet krijgen over een overload aan informatie, en de afwegingen bij het maken van keuzes. Ik ken mijn eigen valkuilen en zal hieraan moeten blijven werken.